

Lunteren, Februari 2020

Beste donateurs en geïnteresseerden in het werk van Job en Jennie Saku – van Trierum en Stichting LUGA Care,

Hierbij een nieuwsbrief uit Busaana, met name geschreven door Jennie zelf.

### Ons gezin

Vaak krijgen we de vraag hoe we leven in Uganda. In deze nieuwsbrief willen we hier iets meer over vertellen.

We wonen in een huurhuis in het dorp Bukaya, ongeveer 45 minuten rijden naar "The Little Angels School" in Busaana. We hebben geen wasmachine, wasdroger, vaatwasmachine, stofzuiger enz., alles gaat met de hand. Ook hebben we geen uitgebreid kookstel zoals in Nederland, dus een heel erg culinair hoogstandje kunnen we niet maken want we hebben 2 pitjes die op een gasfles zijn aangesloten. In het raamkozijn zitten tralies en een hor ter bescherming.

Onze douche heeft een klein straaltje water en voor warm water uit de boiler moet je even geduld hebben. In Uganda hebben we elektriciteit via ons beltegoed wat je vooraf inkoop. Zit je aan je limiet dan kun je ineens geen stroom meer hebben zonder waarschuwing.

En naast het elektriciteitsbedrijf werkt het waterbedrijf ook niet altijd mee en sluiten ze ook gerust het water soms dagen tot weken af. Gelukkig hebben we een watertank die ons ongeveer 3 dagen kan voorzien van water. Duurt dit langer dan gaat Job Jerrycans water halen uit Lake Victoria om ons zelf te douchen etc. Dit is erg verontreinigd water wat bij ons jeuk veroorzaakt.

We vervoeren ons gezin met een boda, een brommertje. We zitten daar met z'n vijven op. Job heeft op zijn buik Yudah in de draagzak en op zijn rug heeft hij Yael in een draagzak. Ik (Jennie) heb Aliyah voor op mijn buik in de draagzak. Daarnaast nemen we dagelijks onze laptop, de voorbereide lesstof en de bijbehorende tekstboeken mee en dan niet te vergeten de luiers, extra kleding enz voor de kids. Het is dagelijks een hele verhuizing.

Als huisdieren hebben we 2 hondjes Woezel en Bobbie en we hebben 9 kipjes.

Ondanks de grote verschillen met ons welvarend kikkerlandje zijn we blij en dankbaar met wat we hebben. Een dak boven ons hoofd en voldoende voedsel is hier niet voor iedereen vanzelfsprekend.



Er zijn in Uganda 3 kleuterklassen: Baby-, Middle- en Topclass. Yael (onze oudste die nu 4 jaar is) gaat ook naar school. In Uganda gaan de kinderen met 3 jaar naar school. In Babyclass leren ze veel liedjes, spelletjes en kleine oefeningen in hun schrijfschriftjes. Ook krijgen deze 3-jarige kids al toetsen. Een schooluniform is verplicht, maar Yael heeft veel liever haar prinsessenjurk aan.

Proscovia, Rashida en Safina zijn haar vriendinnetjes waar ze ondeugende dingen mee uithaalt.

Job geeft in Primary 4 en 5 les in lezen en engels. Ook doet hij o.a. administratieve taken en koopt het eten in. Ik (Jennie) geef bijles aan oudere kinderen tussen de 13 en 20 jaar die niet kunnen lezen en spring weleens bij in b.v. de kleuterklas. Daarnaast regel ik de kindsponsoring en nog heel veel andere zaken.



### Paul en Hussein

Paul en Hussein zaten 2 jaar geleden bij ons op school. Ze slaagden beiden na Primary 7 maar hierna was er geen hoop voor een vervolgopleiding. De jongens komen beiden uit een zeer arm gezin en de middelbare scholen en beroepsopleidingen zijn erg duur in Uganda. Door middel van een sponsor konden we als stichting vorig jaar vertellen dat ze door mochten studeren en hun droom om automonteur te worden waar te maken.

Nu zijn de jongens al bijna 2 jaar bezig met de opleiding en liepen vorig jaar 3 maanden stage.

Wat was het gaaf om een rondleiding te krijgen op hun stageplek en om de jongens ook zelf te zien sleutelen. Niet alleen auto's maar ook shovels etc. worden gerepareerd. Ze moeten nog 1 jaar naar school en hopen vanaf december 2020 klaar te zijn zodat ze op zoek kunnen naar een baan als automonteur.



### Huisbezoeken



In december en januari is het zomervakantie in Uganda. Eerst bezoeken we de leerlingen thuis en kijken naar de omstandigheden. Is er een vooruitgang in de leefomstandigheden van dit gezin of is het juist achteruit gegaan.

Want beide gevallen kom je tegen.

Ook houden we onze ogen open voor andere kinderen in de omgeving. Zijn er kinderen die ondervoed zijn, brandwonden hebben of andere dringende medische behoeften die door de familie niet opgepakt worden. We doen dit allemaal lopend. Dit keer ga ik (Jennie) samen met mijn man Job en de leraren Lawrence en Max op pad.

We zien mooie

dingen. Zo kreeg 1 gezin een paar dagen voor onze komst een klein broertje en mocht ik heerlijk in hun huisje met het kleine jongetje knuffelen. Dit zijn de leuke dingen van de huisbezoeken.

Maar er zijn ook schrijnende gevallen. Kinderen die uit huis zijn geplaatst ivm huiselijk geweld en weer terug zijn gebracht omdat het opvanggezin er mee is gestopt. Deze kinderen zijn leerling op onze school, maar de jongen (primary 2) is spoorloos verdwenen. Hij vluchtte nadat hij het aan de stok kreeg met zijn vader.

We hopen dat we hem snel weer vinden en dat we voor hem en zijn zus een nieuw pleeggezin kunnen vinden.



### Muziekinstrumenten

Van Groep 7 en 8 van de basisschool “PBC De Pelikaan” uit Putten kregen we een mooie gift waar we prachtige muziekinstrumenten van hebben gekocht. Zowel de kinderen als de leraren waren heel erg enthousiast en er werd gestart met muzieklessen.

In augustus werden er groepen gemaakt en muziekwedstrijden gehouden. Wat hadden de kinderen veel geleerd en wat was het een prachtige dag met uiteindelijk de groep van Job als winnaar.

We willen deze school bedanken voor de prachtige gift en de al jaren lange steun aan 4 kinderen zodat ze door jullie hulp naar school kunnen gaan.



### Tandartsbezoek

Ook dit jaar kwamen de tandartsen van Stichting Help Uganda bij ons op bezoek.

Eerst een poetsinstructie en daarna een “tandenpoetslied” geoefend over hoe je je tanden poetst.

Daarna de controle en de behandelingen. In 1 dag werden er 131 kinderen behandeld, 157 kiezen getrokken en 23 vullingen gelegd. Wat n megaprestatie van dit team voor 1 dag!!

We zijn erg blij en dankbaar voor jullie hulp wat jullie jaarlijks aan onze kinderen bieden.



### Atletiekwedstrijden

Onze leerling Charles was zo goed in hardlopen dat hij in West-Uganda meedeed aan de landelijke wedstrijden. Hiermee haalde hij de 3<sup>e</sup> prijs.

Andere leerlingen deden het ook goed op de korte en lange afstanden in Kikondo. Ook in het ver- en hoogspringen en in het speerwerpen was er veel competitie. Uiteindelijk wist onze Little Angels School 2<sup>de</sup> te worden en zo sleepten we een prachtige wisselbeker in de wacht die voor 1 jaar in onze school mag pronken. Wat waren de kinderen trots en wandelden al juichend, rennend en zingend de lange weg terug naar huis.



### Primary 1-7

Na de kleuterklassen komt P1 t/m P7, bij ons groep 3 t/m groep 8. In P7 wordt er examen gedaan. 20 Studenten deden dit jaar examen waarvan er 19 slaagden. Een jongen zelfs first grade ( hele hoge scores). Veel leerlingen wonen ver van de school vandaan. Er zijn kinderen ( soms nog kleuters) die een paar uur heen en een paar uur terug lopen. Wonen ze te ver weg dan worden ze opgehaald met een brommer.



### Vrijwilligers



Joëlle Bouw was vorige jaar voor 3 maanden bij ons en dit jaar kwam ze terug voor 4 weken. Samen hebben we op Buvuma ( een arm eiland in het Victoriameer) kleding uitgedeeld.

Margriet Beens was in juli bij ons op bezoek. Ze trainde de leerlingen in volleybal en speelde ook graag met onze meiden een potje netbal. Ook bracht ze een paar prachtige volleyballen mee van haar team in Nederland. Daarnaast hielp ze de kleuterjuffen om opdrachten te schrijven in hun boekjes, wat erg veel werk is.

In augustus kwam de Familie Blijleven op bezoek.

Eline deed een onderzoek voor een werkstuk voor haar opleiding in

Nederland. Ook kregen we die week al de schoenen van de sponsorkinderen binnen. Wat was het super fijn dat jullie hierbij konden helpen. Daarnaast hadden we deze dagen voetbal- en netbalwedstrijden tegen andere scholen, de kleuters hun sportdag en hadden we een muziek-, dans- en acteerdag op school.

Ook Judith en Erik bezochten hun sponsorkind en Lucy en Lis hebben de speeltoestellen onderhanden genomen. Na uren in de brandende zon te hebben geschilderd met alle kleuren van de regenboog zijn ze prachtig!

**Allemaal heel erg bedankt voor jullie bezoek en alle hulp die is geboden. Dit wordt erg gewaardeerd!**

### Zonnepanelen

Afgelopen mei kregen we zonnepanelen op de gebouwen. Nu kunnen de lessen bij donker weer doorgaan met de lampen aan. Ook krijgt de bovenbouw in Uganda s'avonds les. In de oude situatie zaten ze met een zaklampje en was het amper te lezen wat een leraar op het bord schreef.

Maar nu is er licht en kunnen de lessen doorgaan van 19 tot 21 uur. Iedere avond komen er meer dan 70 leerlingen voor de avondlessen.

Daarnaast krijgen de kinderen nu via onze (Jennie) laptop soms leerfilmpjes te zien.



**We willen de sponsoren Herv.Gem. Ederveen, Joëlle Bouw en de firma Robojob heel erg bedanken!**

*We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp, gebed en betrokkenheid bij "The Little Angels School", de inwoners van de regio Busaana en het meeleven met ons gezin.*

*Zonder die hulp en steun lukt het ons echt niet!*