

Lieve vrienden,

Een hartelijke groet vanuit Lunteren.

Het is al november 2025 en het is met erkenning en dankbaarheid dat ik jullie een update ga geven over ons Patmos scholencomplex in Boké.

Zoals we in de vorige update hadden vermeld, zouden we in september/oktober weer voor een viertal weken naar Boké gaan, om de laatste praktische zaken te verrichten voor de opening van de school en ook om de officiële opening bij te wonen. Dit alles heeft mogen plaatsvinden!



Er waren drie grote uitdagingen voor de start van de school.

- Het verkrijgen van het juiste personeel,
- het verkrijgen van het nodige aantal leerlingen,
- als ook de financiën die op voorhand aanwezig moesten zijn om een nieuwe school te starten.

Het afgelopen jaar is er gezocht en werd al een heel aantal onderwijzers gevonden. Voor het basisonderwijs zijn er vaste onderwijzers voor elke leerjaar. Voor het voortgezet onderwijs worden er voor het nodige aantal uren van de verschillende vakken onderwijzers aangesteld die die uren op de school komen geven. Ook de mooie schoolbus kwam eind september zonder enige problemen aan bij de school Patmos!



*Isaac Kamano,
Pasteur Moïse,
met een aantal
onderwijzers*



De schoolbus is gearriveerd



bestuurslid Isaac Kamano



Conrector Albright Hebelamou

1ste Schooldag en officiële opening

Uiteindelijk werd de landelijke eerste schooldag voor Guinée vastgesteld op 6 oktober. De officiële inauguratie van de school werd gepland op 11 oktober. Dat gaf duidelijkheid en daar werkten we naar toe. De klassen moesten allemaal ingericht zijn voor 6 oktober. Isaac Kamano hielp met het opzetten van de schooladministratie. Zowel hij als Albright, de conrector van de school, zijn kundige en betrokken mensen. Ook enkele bijzondere klassen werden ingericht, o.a. het computerlokaal.



Schoolmeubilair vanuit Nederland om de school in te richten



Basisschool klaslokaal



Computerklas wordt ingericht

Financiële voorwaarde

1 oktober was de datum waarop de contracten met de docenten gepresenteerd zouden worden bij het ministerie van onderwijs, en dit was tevens de dag waarop de benodigde financiën binnen zouden moeten zijn. De Vader had ons eind juli nadrukkelijk bemoedigd om Hem daarvoor te vertrouwen, ook al zou het pas komen op het allerlaatste moment. Één week ervóór noemde ik in mijn Polarsteps dat er voor die dag nog €25.000 nodig was. Er kwam al veel binnen maar het was in de middag van de laatste dag voor 1 oktober dat de benodigde €37.500 binnen was. Dit gaf diepe dankbaarheid en blijdschap dat de Vader zo Zijn tegenwoordigheid liet/ laat proeven.

Betonnen schoolplein

Het was op de valreep dat we er toch toe besloten om de binnenplaats van de school van een beton laag te voorzien. Dit is veel schoner en beter voor de school. Maar de tijd was beperkt. Een stalen mal van 2x2 meter, verdeeld in 8 vakken,



De mal is volgestort en wordt nu vlak af gestreken. Daarna wordt de mal opgetild.

werd op de grond gelegd en vol gestort met beton en afgestreken. (Zie de foto's). Zo werd de hele binnenplaats voorzien van gegoten tegels. Daarna werden alle voegen tussen de tegels opgevuld met cement. Ik ben heel dankbaar dat we dit hebben kunnen doen. Maar het bracht wel een grote uitdaging met zich mee. Het was nog volop regenseizoen. En op de laatste dag probeerde het team het werk in de namiddag af te maken, maar om 3 uur kwamen er donkere wolken aan drijven. Dat betekende een zware regenbui, die het werk van de laatste uren stuk zou maken. We waren met 3 Jahango gelovigen en hieven onze handen op tot de hemel en riepen tot de Heere, naar Zijn woord in Psalm 50:15. Het was 15h00. De regen kwam en de eerste grote druppels vielen al binnen het school terrein waar wij waren. Maar de regen keerde om en verdween! We bleven bidden want het was nog even dreigend. Na 10 minuten begon opnieuw grote regendroppels te vallen, maar verdwenen ook nu weer. Rond 15h45, trok de regenbui geheel weg. Opnieuw werden we zo verblijd te ervaren dat de Vader ons hulpgeroep verhoorde. Dan wil het hart ook alleen maar Hem eren. Wat een heerlijke ervaring ook voor onze jonge Jahango gelovigen. Dit zullen ze nooit meer vergeten.

6 oktober! Eerste schooldag nationaal

De school is met alle andere scholen 6 oktober begonnen, en op de eerste dag waren er rond de 60 inschrijvingen. Maar de aantallen groeiden elke dag. Nu het half november is, is het aantal opgelopen tot 317 leerlingen. Ook hiervoor zijn we zo erkentelijk. Dit is wat de Vader voor ons heeft om dit eerste schooljaar mee te beginnen. Het is een vreugde de leerlingen enthousiast op school te zien. 's Morgens om 7:45 is er een appel rond de Guinéese vlag. Onder het langzaam hijsen van de vlag wordt het nationale volkslied gezongen, komt de conector om de instructies en mededelingen van die dag door te geven en wordt de schooldag aan God opgedragen!



Inschrijven van leerlingen



Zoon zojuist ingeschreven



Efficiënt motor gebruik! Transport van de kinderen.



7h45 Appel! Vlag is gehesen. Nu mededelingen!

11 oktober! Inauguratie van het scholencomplex PATMOS

Zaterdag 11 oktober vond de officiële inauguratie van de school plaats. Vele vertegenwoordigers van de regering waren ook aanwezig o.a. van de burgemeester, van de gouverneur, van de politie en gendarmerie en van de departement van onderwijs. De staf, ouders van leerlingen, leerlingen als ook verschillende religieuze vertegenwoordigers van de Moslims en van de Christenen. Gebed, vele toespraken, sketches door leerlingen, dankwoorden. Ik heb een getuigenis gegeven van hoe de Vader mij stap voor stap bij dit schoolproject betrokken heeft. Ik verheugde me toen ik de vertegenwoordiger van de Moslims hoorde erkennen dat dit van God was.



Van links naar rechts de driekleur van Guinée, Nederland en Duitsland, met in het midden een grote banner. Achter de tafel zitten genodigden van de verschillende departementen. Er wordt een opname gemaakt voor het journaal.



Procureur Generaal Simon Pierre, raadslid van de school geeft een krachtig pleidooi voor het onderwijs van de jeugd



Ik wordt aangewezen om samen met de inspecteur van onderwijs, het lint door te knippen!

Mijn laatste dagen in Guinée

Mijn verblijf in Guinee liep ook naar het einde. Maandag zou ik uit Boké vertrekken naar Conakry, om dinsdagmiddag naar Nederland te vertrekken. Maar zondagmorgen viel mijn telefoon in een emmer met water. Zoveel van dit schoolproject staat op mijn telefoon. Van alles gedaan, maar mijn scherm bleef zwart. We hebben samen met de gelovige Jahango's Hem opnieuw op Zijn woord aangeroepen. De volgende dag heb ik alles ingepakt en ben ik vertrokken. Het scherm bleef zwart, maar de Heere bemoedigde deze dagen steeds om op Hem te wachten. Woensdagmorgen kwam ik in Lunteren aan. Donderdagmorgen werd ik in het bijzonder bemoedigd om op Hem vertrouwend te blijven wachten en dat het antwoord spoedig zou komen! Diezelfde avond, terwijl ik aan tafel bezig ben, wordt mijn oude telefoon, die op tafel lag, als door een onzichtbare Hand gestart. Het opstart logo verschijnt en de gebruikelijk opstartprocedure wordt gevolgd. Ik plaats de SIM-kaart weer in de telefoon en het is weer een 100% functionerende telefoon! Alles van het schoolproject is weer beschikbaar, maar de grote blijdschap is vooral dat de Vader in ons midden betoont te zijn! We loven Hem!





En nu verder?

Zo mochten we deze laatste fase van dit bouwproject gerealiseerd zien worden. De school is zijn officiële eerste jaar ingegaan, en alles wat nodig was, is voorzien. We mogen met elkaar de Vader zo dankbaar zijn. Laten we Hem nu eren en loven! Hij heeft ons nooit beschaamd laten staan. Ook u allen, die meegeleefd en bijgedragen hebben, wil ik hartelijk danken! Dit is een geweldige punt om met erkenning, dankbaarheid en lof stil te staan.

Hoe nu verder? Dit wordt Patmos' eerste officiële schooljaar. De school heeft nu ongeveer 50% van zijn volle capaciteit aan leerlingen. Dit is goed want er zijn ook vele uitdagingen. De school is 100% van Hem afhankelijk. Mijn allereerste vraag is om voor de school, de staf, de leerlingen te bidden. Laten we steeds bedenken, dat dit Zijn project is, en laat dit ons zoveel meer vrijmoedigheid geven om Hem er voor vertrouwend aan te roepen. Het grote doel is dat door dit project Zijn Naam bekend en geëerd zal worden in Boké. Dat Zijn Koninkrijk in en door de levens van de leerlingen in Boké steeds meer gestalte krijgt!

Het is zeker dat de school uiteindelijk zelfstandig los van Nederland moet kunnen opereren. Een leven in het vertrouwen op de Bron van ons leven blijft. We denken na in welke mate bestuurlijke betrokkenheid nodig is. Financiële steun zal ook nog voor een aantal jaren nodig zijn. We denken hier samen met anderen over na in welke vorm en mate we dit vorm kunnen geven. We hopen hier binnenkort op terug te komen. Als u hierin kunt en wil meedenken of meehelpen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Cees
0612377249

P.S. Om het gemakkelijk te maken voor degenen die dit project willen steunen; Hier alle gegevens omtrent de ANBI Stichting Nehemia.

Doneren kan via de Stichting Nehemia met vermelding van: 'Boké school project Patmos'

Sichting Nehemiah is een ANBI stichting



Jan Tooropstraat 23,
7731 MP Ommen
Tel. 0529 – 75 09 06

E-mail: admin.nehemia@solcon.nl

S.N.S: NL66 SNSB 0931.7011.39 (BIC: SNSBNL2A) K.v.K: 41126254
ING: NL48 INGB 0003.3992.00 (BIC: INGBNL2A) RSIN nummer is: 8102.76.483